



1964. Op een druilerige najaarsmiddag werden op de Nieuwestad de bloemetjes toch wel buiten gezet. Bij Bervoets konden dames, heren, jongens & meisjes naar binnen voor passende kleding, want: 'Voor iets goeds naar Bervoets'.





↔

1960. De populaire vrijdagmarkt op het Wilhelminaplein, door de Leeuwarders altijd Zaailand genoemd. Er was geen nee te koop. Van klompen tot kevers. Groenten en aardappelen gingen per kist vanaf het land naar klant.

→

1966. Dinsdagse buurtmarkt in de Menaldumerstraat.





MA

DO T LOK



←

1960. De bloemenbus op de markt. Een aardig slippertje van de fotograaf door per ongeluk twee plaatjes te maken op één negatief. Maar wel dubbel zo leuk.

↑

1965. Een steeg en toch de Reigerstraat. Leeuwarden op z'n smalst. Rond 1860 waren hier nog 16 woningen met in totaal 90 bewoners. Wat dat betreft was het een eeuw later wat rustiger.



1965. De sterke arm in positieve zin. Jeugd en gezag voor wie een duwtje in de rug kon gebruiken.



1961. Aan de voet van de Bonifatiustoren. De deur van de kerk stond in beginsel voor iedereen open, maar hier voor de naderende dames alvast op een kiertje.